

In de Bijbel staat geschreven dat het leven een wedloop is.

Het is belangrijk dat jullie strijden tegen de duivel en achter Jezus aangaan.

Dat gaat niet vanzelf.

Jullie moeten elke dag weer die keuze maken.

Ik ben al bijna bij de finish.

Ik weet dat Jezus daar op mij wacht.

En ik zou graag willen dat ik jullie daar op een dag ook mag ontmoeten.

Dus niet stiekum stoppen met geloven en God dienen als ik in de hemel ben.

Als afsluiting wil ik zeggen:
Tot ziens in de hemel!

Jullie vriend en jaargenoot

Bart Kamman



geboren: 15 april 1991
overleden: 22 december 2007